

---

# SPOKEN WORD ELTEN KIENE

---



[www.verhaalvandestad.nl](http://www.verhaalvandestad.nl)

**ROTTERDAM.**  
**MAKE IT**  
**HAPPEN.**



**HET VERHAAL  
VAN DE STAD.**

---

# SPOKEN WORD - ELTEN KIENE

---

Omdat praten vaak wel bijdraagt  
Moet ik spreken

Ik zat op de bank  
Reed langs en voerde wat gesprekken uit  
Zo uit het leven gegrepen

Gewoon een momentje filosoferen...

Wat vind jij? ...  
Vroeg ik aan hem, haar en hen  
Ik zei tegen ze. het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend  
Maar niks gebeurt vanzelf.

Eenmaal plaatsgenomen op de bank  
Waren we allemaal goed gestemd.

**Yes...**

Want  
Samen vooruitblikken op de toekomst  
Is eigenlijk al samen bouwen  
Alsof we samen tegeltjes leggen

De bouwstenen creëren  
Al filosoferend  
zo tussen neus en lippen door  
Samen steeds verder

Terwijl ik de vragen stel.  
Stel ik ze ook aan mezelf  
En merk ik dat er veel overeenkomsten zijn.

Verhalen en ideeën waar ik mezelf in herken.  
En natuurlijk in het kader van dit project...

Hoe ziet mijn stad eruit  
als ik 53 jaar ben

Zoals ik al zei  
Ik hoor veel overeenkomsten  
En de meningen lopen uiteen  
Maar gelukkig met genoeg raakvlakken

---

# SPOKEN WORD - ELTEN KIENE

---

Eigenlijk teveel om samen te vatten  
Maar ik heb er een paar gevangen.

## **Komt ie dan...**

Velen willen **veel meer** groen  
En **veel minder** uitlaatgassen

Minder auto's in de binnenstad  
Maar vooral meer fietsers...  
En mensen die de bus,  
tram of metro pakken

Bijvoorbeeld...  
Het openbaar vervoer goedkoper  
en vooral voor gezinnen..

Des te meer reden om te reizen met het OV  
Minder co2 uitstoot voor een schonere basis voor ons zélf  
En voor onze kinderen

Sommige hadden het over meer verbondenheid  
en minder... minder kansen  
Meer kansen creëren voor zij die kansen willen pakken

Meer verbondenheid  
Bijvoorbeeld bepaalde plekken aanpassen  
Of extra plekken creëren met telefoon vrije zones

Dat je bijvoorbeeld met je vrienden in het park gaat chillen en je telefoon achterlaat. Net als vroeger toen we het ook leuk hadden  
Zonder..

Noem het...  
Pauze momenten.

Zo blijven we nuchter  
Meer naar buiten  
De open lucht in

Er waren ook zij die het hadden over  
Meer gebouwen  
Meer bouwen  
Steeds hoger de lucht in

---

# SPOKEN WORD - ELTEN KIENE

---

En toch minder kappen en slopen  
Want ijkpunten in de stad zijn nu eenmaal schilderijen van het verleden

Die we moeten blijven koesteren  
Zodat we herinneren  
Weten..  
En juist daarom het verleden niet vergeten  
Want alles gaat steeds sneller  
En we willen steeds beter

Sommige zien een Rotterdam 20 jaar later  
Meer zelfvoorzienend  
Een stad op eigen benen.

En een stad die niet perse doet...  
omdat andere steden  
Het ook zo deden  
Laten we koploper blijven  
Door te blijven focussen op innovatieve ideeën

En tuurlijk...  
Meer moderniseren maar niet de mensen vervangen die de boel aansturen  
Laten we ook niet de Big Brother uithangen door via camera's mee te gluren

En zelf...

Zelf ben ik een voorstander van meer cultuur en betrokkenheid  
En hoop ik dat we de komende jaren nog meer inzetten op cultuur en onderwijs.

Ik zie dat als een..  
Investering voor een investering.  
Zodat we meer oogsten na het zaaien.

Want dat is de toekomst

Ik noem het een mooi vooruitzicht  
Dat we dan samen meer verfraaien

En natuurlijk is er meer  
Maar ik ga het toch hier bij laten

En sluit af met een citaat...  
Voor de echte Rotterdammers

---

# SPOKEN WORD - ELTEN KIENE

---

*“Er wordt van alles geroepen  
en veel moet nog blijken  
Maar wat er ook gebeurt  
Rotterdam  
zal never nooit  
op die andere stad lijken”*

***Elten Kiene***